

## Vrijheid, wat is dat?

*“Van mij mag het wel zo blijven, gewoon les op afstand, niet op tijd mijn bed uit om naar school te gaan enzo. Als al die andere beperkingen maar wel afgelopen zijn, dat ik wel gewoon lekker met m'n vrienden af kan spreken.”*

Herkenbaar? Misschien ben jij er ook wel een beetje klaar mee. Overal afstand houden, niet even samen wat lekkers halen in de supermarkt, niet even gewoon je oma of opa opzoeken of een hug of een schouderduwtje geven aan je vrienden. Trouwens, als je helemaal niet ziek bent en er is ook niemand die je kent ziek, dan lijkt het allemaal wellicht wat overdreven.

Nu je weer naar de kapper mag en lekker kunt sporten, in de buitenlucht en met afstand uiteraard, ben je misschien wel geneigd zelf ook wat maatregelen te versoepelen. Zeker als je toch gewoon gezond bent! Je kunt best met z'n vieren afspreken in plaats van met z'n tweeën, toch? En er is toch niets aan als je niet gewoon je verjaardag kunt vieren?

We hebben het idee dat we recht hebben op vrijheid. Dat we zelf mogen beslissen wat goed voor ons is. De bijbel is bij uitstek een boek dat spreekt over vrijheid. Jezus maakt je tot een vrij mens. Maar wat is vrijheid?

Paulus zegt daar belangrijke dingen over in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 8. Hij schrijft aan de christenen, die vrij zijn van afgoden. Als je in een afgod gelooft, gaat dat gepaard met angst. Je moet allerlei rituelen op een bepaalde manier uitvoeren, anders roep je onheil over jezelf af. Veel nieuwe christenen hebben jarenlang volgens die rituelen geleefd. Dus sommigen zijn daar nog wel gevoelig voor, terwijl andere christenen weten dat die rituelen niets betekenen en dus ook niet belangrijk zijn. Paulus schrijft dan: **“Let erop dat de vrijheid die u hebt, geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u.”** In deze tekst gaat het specifiek over het eten van offervlees, maar Paulus trekt vergaande conclusies. Hij is een vrij man, maar hij zegt: *“Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit ofte nimmer meer eten; dan breng ik hen niet ten val.”* En dat zegt ons in deze tijd ook veel. Als ik dus door soepel om te gaan met alle maatregelen, andere mensen ziek kan maken, wil ik me volledig aan de beperkingen houden, zodat ik anderen kan beschermen.

Dat is niet makkelijk. Deze quote van Orson Welles trof mij hierbij: *Seuls l'amour et l'amitié combinent la solitude de nos jours. Le bonheur n'est pas le droit de chacun, c'est un combat de tous les jours.* Je zou dit als volgt kunnen vertalen: Alleen de liefde en de vriendschap (ver)vullen de eenzaamheid van onze dagen. Het geluk is geen recht van iedereen, het is een gevecht van elke dag. Het is dus een gevecht om als vrij mens te leven en geluk te ervaren. Maar misschien waardeer je het daardoor des te meer?

Onze Vader in de hemel,

Ik vind het best lastig dat ik nu zoveel niet mag, terwijl ik zelf nergens last van heb.

Wilt U mij helpen om niet aan mezelf te denken, maar aan de andere mensen, zodat ik meehelp om hen te beschermen?

Bedankt voor Uw hulp.

Amen