

Wijze raad?

'Begroet mensen 's ochtends niet te vrolijk, want dan worden ze boos op je'. (Spreuken 27:14)

Het is net half negen geweest en ik klik op 'deelnemen' in mijn eerste video les van vandaag. Een zacht gebrom van een paar kinderen laat me weten dat ze wakker zijn. Ik zie iemand stiekem geeuwen en weer een ander zie ik de slaap uit de ogen wrijven. Vrolijk roep ik "goedemorgen allemaal". Misschien wel iets te vrolijk, gezien de wijze les hierboven. Die komt uit de Bijbel en is minstens 2000 jaar oud. Blijkbaar kende de schrijver mensen met een ochtendhumeur of had hij er zelf last van. Maar wist je eigenlijk dat naarmate de pubertijd vordert het slaapritme verandert door invloed van hormonen? Het is dus echt niet zo gek dat je 's avonds later moe wordt en dus ook 's morgens meer moeite hebt met opstaan. Dat je nu dus al iets later uit je bed kunt komen dan dat je voor dag en dauw op de fiets zit, is al een klein voordeeltje misschien.

Maar even terug naar de spreuk. Die komt uit het Bijbelboek Spreuken. Een verzameling met wijsheden van een paar duizend jaar oud. Geschreven door verschillende dichters maar onder de naam van koning Salomo 'gepubliceerd' die bekend stond om zijn wijsheid. Ze kunnen je in allerlei situaties aan het denken zetten, ook nu in de Corona crisis. Ik heb bedacht dat ik wekelijks een spreuk op mijn thuis-werkplek neerzet, om over na te denken. Voor de komende week is het deze:

Luister maar niet naar wijze lessen als je er toch niets mee doet.

Doe jij mee? Blader zelf in het Bijbelboek Spreuken, of kijk in de bijlage voor een heel rijtje! Dat zijn er een aantal die ik zelf wel 'stof tot nadenken' vind in tijden van Corona ☺. Print het lege tegeltje uit (ook in de bijlage), schrijf de spreuk erin en maak zo je eigen tegeltjeswijsheid.

Ik wens je wijsheid voor de komende tijd!

Mevrouw Brunsveld



Knip 'm uit En schrijf er een mooie spreuk in!



Spreuken op een rijtje:

- Mensen die veel kletsen, kunnen geen geheim bewaren. Mensen die te vertrouwen zijn, houden hun mond (Spreuken 11:13)
- Berichten van onbetrouwbare mensen zorgen voor ellende, maar berichten van betrouwbare mensen brengen rust (Spreuken 13:17)
- Mensen die zichzelf geweldig vinden, zullen nooit wijs worden, maar verstandige mensen krijgen snel inzicht (Spreuken 14:6)
- Domme mensen geloven alles meteen, maar verstandige mensen denken eerst na (Spreuken 14:15)
- Als je lang op iets moet wachten, word je wanhopig, Maar als je krijgt waar je naar verlangde, word je gelukkig (Spreuken 13:12)
- Het is fijn als iemand precies het goede zegt. Goede woorden op het juiste moment zijn geweldig! (Spreuken 15:23)
- Je kunt beter een stuk droog brood hebben en vrede, dan een groot feestmaal en ruzie (Spreuken 17:1)
- Een vriend blijft je altijd trouw. Een broer of zus helpt je in moeilijke tijden (Spreuken 17:17)
- Verstandige mensen zoeken naar kennis, wijze mensen zoeken naar inzicht (Spreuken 18:15)
- Een man die de juiste vrouw gevonden heeft, is gelukkig. De Heer is goed voor hem (Spreuken 18:22)
- Luister niet naar wijze lessen als je er toch niets mee doet. (Spreuken 19:27)
- Als je rustig blijft bij een ruzie, krijg je waardering, maar als je gaat schreeuwen, ben je een dwaas (Spreuken 20:3)
- Niemand kan zeggen: 'Ik heb nooit iets fout gedaan!' Niemand kan zeggen: 'Ik ben helemaal eerlijk!'. (Spreuken 20:9)
- Goud en edelstenen kun je overal vinden, maar wijze woorden vind je bijna nergens. (Spreuken 20:15)
- Gestolen eten smaakt eerst heerlijk, maar na een tijd lijkt je mond vol te zitten met stenen. (Spreuken 20:17)
- Mensen die veel kletsen, kunnen geen geheim bewaren. Blijf daarom bij zulke mensen uit de buurt. (Spreuken 20:19)
- Jonge mensen worden bewonderd om hun kracht, oude mensen worden bewonderd om hun wijsheid. (Spreuken 20:29)

- Je kunt beter op een hoekje van het dak wonen, dan in een huis met een vrouw (man?) die ruzie zoekt (Spreuken 21:9)
- Als je eerlijk en trouw bent, zul je leven. En andere mensen zullen goed voor jou zijn. (Spreuken 21:21)
- Veel mensen willen steeds meer hebben, maar goede mensen geven alles weg (Spreuken 21:26)
- Met vriendelijke mensen zal het goed gaan, omdat ze hun eten delen met arme mensen. (Spreuken 22:9)
- Pas als je in moeilijkheden bent, wordt duidelijk hoe sterk je bent. (Spreuken 24:10)
- Een eerlijk antwoord is fijn, net zo fijn als de kus van een vriend. (Spreuken 24:26)
- De juiste woorden op het juiste moment zijn prachtig, net als gouden appels op een zilveren schaal (Spreuken 25:11)
- Een goed advies is heel waardevol, net als een mooie ring van zuiver goud (Spreuken 25:12)
- Eet niet teveel lekkere dingen. Anders wordt je misselijk en moet je overgeven. (Spreuken 25:16)
- Ga niet elke dag op bezoek bij een vriend, want als hij je te vaak ziet, krijgt hij een hekel aan je (Spreuken 25:17)
- Praat niet teveel over je plannen voor morgen, want je weet nooit wat er morgen gebeurt. (Spreuken 27:1)
- Bemoei je niet met de ruzie van anderen. Dat is net zo dom als een hond zomaar aan zijn oren trekken (Spreuken 17:1)
- Iemand die en kuil graaft voor een ander, valt er zelf in (Spreuken 26:27)
- Je hebt meer aan iemand die zegt wat je verkeerd doet, dan aan iemand die zwijgt omdat hij van je houdt (Spreuken 27:5)
- Iemand die ver van huis is, lijkt op een vogel die ver van zijn nest is (Spreuken 27:8)
- Van echte vriendschap word je gelukkig, nog gelukkiger dan de geur van parfum of wierook (Spreuken 27:9)
- Mensen worden wijzer door met elkaar om te gaan, net zoals messen scherper worden door ze aan elkaar te slijpen (spreuken 27:17)
- Je krijgt meer respect als je eerlijke kritiek geeft, dan wanneer je alleen maar aardig doet (Spreuken 28:23)