

Deel en like...?!!



Starter; Neem een wit A4-papier en een tube tandpasta. Doe een klein beetje tandpasta op het A4tje. Vouw nu het blad dubbel en herhaal dat een paar keer. Vouw het nu weer open...

Deel en like...? In deze tijd blijken we met z'n allen ook extra gevoelig voor halve waarheden, geruchten, nep-nieuws...Wanneer een president meent om tips te geven hoe je je Corona bestrijdt met huis-tuin-en-keukenmiddelen. Wanneer anderen overall complotten zien...? Onzekerheid maakt veel los in mensen. We zijn gevoelig voor fake-news. Jij ? en ik ? delen en liken dit soort verhalen verder de wereld in. Wat is het toch dat we liever spectaculaire onjuiste verhalen aan elkaar vertellen dan dat we 'saai' verhalen delen die waar zijn? Is het de kick van de sensatie? Is het de aandacht die het de verteller oplevert?

Wanneer de nepverhalen wat dichterbij komen....wanneer ze gaan over klasgenoten, over leraren, burens, vrienden.....? Delen en liken we dan vaak ook niet 'figuurlijk' net zo hard?*Hé...psss, heb je gehoord dat ? Nee dat meen je niet...heeft hij echt? En ken je haar...wist je dat zij?* Iedereen die wel eens onderwerp van roddel is geweest weet hoe hard dat 'nep nieuws' je kan raken. Hoe lastig het ook is om deze verhalen, deze woorden te ontkrachten.

Denk even terug aan de oefening van net met de tandpasta die ingevouwen wordt op het witte A4-papier. Stel dat jij al de tandpasta weer terug in de tube moet zien te krijgen. Je kan schrapen wat je wilt, het lukt je niet. Wanneer de 'troep' eenmaal uit de tube is, krijg je het niet neer terug. Zo is het ook met woorden. Eenmaal uitgesproken kunnen ze een geheel eigen leven gaan leiden.

Roddelen is een 'probleem van alle tijden'. Dat blijkt wel wanneer we vandaag de woorden van de apostel Jacobus lezen. Hij schrijft in een brief: *"...Zo is de tong ook een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam...."*

De impact van negatieve woorden is enorm. Deze impact kunnen we ook bewust 'omdraaien'. Door bewust een gemeend, goede woorden over – en naar iemand uit te spreken. In het Bijbelboek Spreuken staat niet voor niets; *"Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam."*

Opdracht voor jou en mij vandaag; zeg eens iets moois over iemand uit jouw omgeving. Zeg het tegen die persoon bij voorkeur wanneer er anderen bij zijn....En deel en like en deel en like en deel en like en deel en like...en Win!

Mailen mag; h.otte@clv.nl

