

## Opdrachten?

Mattheus 28: vers 19, 20

**“Gaaf dan henen, maakt.....doopt.....leert. En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld.”**

Handelingen 1: vers 11

**“ Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?”**

Handelingen 2: vers 22 en 38

**“Mannen van Israël, hoort deze woorden:”**

**“En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.”**

Beste allemaal,

De tijd van Hemelvaart en Pinksteren heb ik altijd een boeiende, maar soms ook ongrijpbare tijd gevonden. Jezus, Die teruggaat naar Zijn Vader in de hemel; de uitstorting van de Heilige Geest op het feest van de eerstelingen in Jeruzalem. Voor de bewoners van die stad een soms verwarrend moment; eenvoudige vissers die in vele verschillende talen spreken over Jezus, verlossing en redding. Het feest van de eerstelingen was bekend en zou gevierd worden, maar “tongen als van vuur”? En Galileeërs die mensen uit alle windstreken toespraken in hun taal? Hebben we – op wat voor manier dan ook – bij de laatstgenoemde feesten altijd wel (niet-) christelijke punten van “herkenning”; bij de eerste twee is dat niet het geval. Kerstkransjes? Oké. Paaseitjes? Oké. Maar Hemelvaartskoeken? Of Pinksterlollies? Nee dus. Maatschappelijk gezien zijn er dus **geen directe tekenen die aankondigen**, dat deze dagen ook een diepere godsdienstige lading hebben.

Als we de geschiedenissen lezen die over deze heilsfeiten gaan, dan valt het op, dat we bij beide feesten herhaaldelijk te maken krijgen **met opdrachten**. De leerlingen van Jezus krijgen **na de Hemelvaart de opdracht** om naar Jeruzalem terug te gaan en te wachten op het moment dat God de Heilige Geest zal uitstorten. En als dat gebeurd is, lezen we in de toespraak van Petrus aan een ieder die maar uitleg wil krijgen over wat er die morgen gebeurd is een serie van opdrachten, gevolgd door... beloftes! Zo zijn **deze oproepen/opdrachten** geen slag in het gezicht van mensen die eigenlijk niet goed raad weten met wat er gebeurd is – veel moet hun uitgelegd worden - , maar opdrachten die ertoe doen. Ook in Mattheus lezen we van **de Grote Opdracht** die de discipelen van Jezus Zelf krijgen, voordat Hij naar de hemel terug gaat.

**Opdrachten.** Misschien ben je ze inmiddels al meer dan zat. En ja, sommige collega's vuurden er misschien wel heel veel op je af.....? **Eén week digitaal onderwijs** en je was genezen van het maken van zo veel opdrachten, want ja, het onderwijs moest toch vorm krijgen en achterstanden oplopen is geen lekker vervolg voor de toekomst.... Ook de tweewekelijkse communiqués van het kabinet bevatten meer dan genoeg opdrachten. Minister-president Rutte en minister de Jonge hebben op gezette momenten de te nemen maatregelen met klem met het Nederlandse volk gedeeld en op een later moment teruggekoppeld naar hoe de uitwerking van die maatregelen was geweest.

**Opdrachten.** Voor sommigen lijkt de maat vol te zijn. Het zich houden aan zo veel regels wekt afkeer op; “Waarom die afstand van anderhalve meter?” “Waarom mag het ene bedrijf wel (gedeeltelijk) open en het andere misschien op 2 juni?”

De komende weken zal **ons schoolgebouw** ook omgevormd gaan worden naar een **“corona-proof” omgeving**, waarin toetsen en misschien wel lessen op beperkte en afgeslankte schaal gegeven gaan

worden. De checklist voor deze omvorming is niet mals; er moet veel werk verzet worden om aan de eisen van deze richtlijnen te voldoen. Hulde aan ons onderwijs ondersteunend personeel!!

En waar staan wij dan **als collega's en leerlingen** van onze school? Zijn wij de "corona-opdrachten" zat? Zijn we zo ver, dat we eigenlijk alle regelgeving naast ons neer willen leggen en **onze eigen koers willen varen?** Of durven we eigenlijk niet verder kijken? Zien we na de opdrachten de beloftes niet meer? Als we ons aan de voorgestelde regelgeving houden, **dan "kunnen we met zijn allen"** het coronavirus bestrijden. En dan? En daarna? Dan zal de maatschappij – onze vervolgopleiding bijv. – er heel anders uit gaan zien, dat horen we overal om ons heen. En hoe zal het volgende cursusjaar eruit gaan zien? Digitaal onderwijs? Fysiek onderwijs op sommige momenten? In het nieuwe gebouw, wat ook corona-proof gemaakt moet worden? De toekomst zal heel wat van ons vragen! Opdrachten beluisteren en opvolgen; voor ons eigen bestwil, toch?!

Jezus spreekt vlak voor Zijn Hemelvaart de beloftevolle woorden uit: **"En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld."** Wat een geweldige belofte voor ons allemaal, in onze verschillende situaties. Met die belofte kunnen we er toch niet omheen om onze diverse opdrachten voor nu/voor school te maken, na te leven? Houd vol, geloof en sta sterk!!

#### **Gebod:**

Hemelse Vader,

Leer ons in deze tijd Uw opdracht en onze taken te verstaan;  
Leer ons verder te gaan en uit Uw belofte te leven.  
Want U zult er voor ons zijn al de dagen tot aan de voleinding der wereld.  
U wilt met ons meegaan, ook al zien wij obstakels en voelen wij twijfel.  
Bescherm ons, help ons en geef ons nieuwe moed.

Om Jezus' wil.  
Amen

**Lied van de dag: Zegen mij:** <https://www.youtube.com/watch?v=NIVfgITqo9c>

Meneer Verhoef ( [w.verhoef@clv.nl](mailto:w.verhoef@clv.nl) )