

Dagopening 28 mei 2020

Vroeger mocht ik veel dingen niet. Naar de bioscoop, uit op zaterdagavond, buiten spelen op zondag, laat staan een ijsje kopen. En als ik dan vroeg waarom niet, zei mijn moeder 'Omdat we dat niet gewend zijn', mijn vader zei meestal 'Daarom niet' of 'Om toch niet'. Dat hielp niet echt om een verbod te accepteren.

Geboden zijn meestal niet leuk en verboden nog minder.

Hoewel daar ook anders over gedacht wordt.

In de langste Psalm uit de Bijbel, Psalm 119, staat:

'Ik verheug mij in Uw geboden, ik heb ze lief.

Ik reikhals naar uw geboden, ik heb ze lief.

Uw wetten blijf ik overdenken.'

Er is zelfs een Joods feest, Simchat Tora, vreugde van de wet.

Dan dansen de mensen met de Torarollen, waarin maar liefst 613 geboden en verboden te vinden zijn.

Het moet niet gekker worden.

Maar misschien kan je er ook zo naar kijken. Op een rotonde mag je niet linksom fietsen. Dat is maar goed ook en dat snapt iedereen. Aan het eind van een pad dat eindigt in een klif, staat gelukkig een waarschuwing dat je niet door mag lopen. Dat zijn logische en soms levensreddende verboden. Als je aan een rechter zou vragen: 'Waarom mag dat dan niet', zal zijn antwoord niet zijn 'Om toch niet', hij zal uitleggen dat het beter voor jou en voor je medemens is om je eraan te houden.

Voor veel van de ge- en verboden in de Bijbel geldt hetzelfde. Ze hielpen en helpen mensen om hun leven in het goede spoor te houden en geen gevaarlijke dingen te doen.

Een sprongetje naar de komende weken. Er gelden als onze gebouwen weer open zijn geen 613 geboden en verboden, maar wel veel meer dan we gewend zijn. En het antwoord op de vraag waarom we afstand van elkaar moeten houden, is niet: 'Daarom', maar omdat het nodig is voor de veiligheid en het welzijn van iedereen.

Dan zeg je vast nog niet 'Ik verheug me in die regels, ik heb ze lief'.

Als we elkaars gezondheid maar liefhebben.

Welkom terug volgende week!

Meneer de Vos