

Sterk als koffie!

Pas als je in moeilijkheden bent, wordt duidelijk hoe sterk je bent. (Spreuken 24:10)

Vorige week deed ik een ontdekking. Het koffiezetapparaat bij mij thuis kun je zo instellen dat je zelf de grootte van je cappuccino kunt bepalen. Ik had al drie maanden genoeg genomen met het 'Haagse bakkie' dat het uit apparaat stroomt na het indrukken van het juiste knopje. Maar na verloop van tijd begon ik me toch af te vragen; kan dit ook anders? En jawel hoor, de handleiding legde dat keurig netjes uit. Ik had natuurlijk na het uitpakken van die mooie koffiemachine maar 2 stapjes van de 12 gelezen en dacht dat ik het wel snapte. Komt je dit bekend voor? Eerlijk gezegd voelde ik me de leerling op wie ik vaak kritiek heb. *Lees nou eens goed*, hoorde ik mezelf de afgelopen weken vaak hardop denken.



Maar toen bedacht ik me dat jullie afgelopen weken, net als de docenten, in het diepe zijn gegooid. En tussen al die stromen met berichten in Teams en Magister moest je opeens zwemmen en watertrappelen om je hoofd boven water te houden. En dan is die spreuk uit de Bijbel (yes, ik ben nog steeds in de ban van dit Bijbelboek 😊) ineens weer heel actueel. Waarin ben jij de afgelopen weken sterker geworden? Misschien ben je ineens veel creatiever geworden, beter in plannen, zelfstandiger, rustiger of juist actiever. Misschien heb jij je gezinsleden van een andere kant leren kennen of ben je je bewuster van jezelf geworden. Ik hoop dat je vooral zo kunt terug kijken op de afgelopen weken. Dan is 'achterstand' ineens een heel raar woord.

Blijf sterk!

Hartelijke groet,

Mevrouw Brunsveld