

Volhouden hoor!!

Hebreeën 12: vers 1

“Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.”

Beste allemaal,

Het zal nog wel even duren, voordat de school weer draait “als vanouds”. Zoals we dat eigenlijk gewend zijn en zoals dat onderdeel van ons levensritme is geworden. Want het is inderdaad vreemd, als alles al wekenlang “niet meer zijn gangetje” gaat en we op andere manieren bezig moeten zijn met school.

Dat kan bepaalde reacties bij ons oproepen, want op een gegeven moment wordt dat nieuwe leven ook een sleur; je spreekt elkaar niet of nauwelijks, je hebt geen baantje meer enz. Ondanks de versoepeling van de maatregelen van afgelopen 21 april, is het leven nog verre van normaal. Sommigen mensen “wagen het erop” of hebben lak aan de regelgeving gekregen en willen “uitbreken”, eigenlijk net zo leven als voor 13 maart.

In ons Bijbelvers van vandaag wordt gesproken over “een wolk van getuigen” en eigenlijk zou je het voorafgaande hoofdstuk moeten lezen om erachter te komen over wie dat gaat. Hebreeën 11 vertelt chronologisch over “**de geloofshelden**”, mensen die, ondanks alle omstandigheden, geloofden én bleven geloven in beloftes die hun gedaan waren. Veel bekende namen zijn in dit hoofdstuk terug te vinden; veel namen ontbreken; zij worden omschreven als “deze allen”. Wat ze – bekend en onbekend – met elkaar gemeen hebben, is, dat **ze bleven geloven** zonder dat ze tijdens hun leven een bepaalde belofte werkelijkheid zagen worden of pas op een moment wanneer ze er eigenlijk niet meer op gerekend hadden. Ze hadden **hoop, “geloofshoop”**, want ze hielden vol te geloven dat de belofte een keer uitkwam.

Als we de stap naar 2020 maken, dan zou je kunnen zeggen, dat wij in onze situatie hen als voorbeeld mogen nemen. Er is al veel gesproken over “**helden**” die “**strijden in de frontlinie**”; die onder de huidige zware omstandigheden op heel veel terreinen van het leven van deze maanden hun werk bleven doen en niet opgaven of wilden opgeven. We kunnen ons aan hen spiegelen; een voorbeeld nemen aan hun doorzettingsvermogen, hun inzet, hun betrokkenheid, hun moed. Maar.... zijn wij met zijn allen op een bepaalde manier ook niet getuigen die in dit bijzondere jaar 2020 “**onze wedloop lopen**”? Over een heel aantal jaren spreken jullie over dat jaar 2020; het jaar dat je jouw diploma (toch) haalde; het jaar dat je (toch) overging enz. Jullie zijn dan eigenlijk de getuigen geworden aan wie mensen later een voorbeeld kunnen/mogen nemen. Waarom? Omdat je volhield, omdat je de spelregels van dit moment opvolgde, omdat je betrokken bleef, omdat je toch dat baantje bleef doen en vul zelf maar in.

Namen uit de Bijbel zijn ons in hoofdstuk 11 voorgegaan; wij volgen “**met volharding**” hun voorbeeld om zelf nu én later helden en voorbeelden te zijn. Hou vol!!! Geloof!!!

Gebod:

Hemelse Vader,

Wij bidden U om moed, volharding en doorzettingsvermogen in deze lastige tijd. Help ons ons geduld te bewaren en geef ons de kracht en de moed om, als het ons gevraagd wordt, onze taken te doen.

Zodat we een voorbeeld mogen zijn voor anderen en anderen kunnen inspireren.
Leid ons zo in geloof en vertrouwen.

Amen

Lied van de dag: Kees Kraayenoord: "Houd vol" [Live at Mozaïek 0318](#)

Meneer Verhoef (vf@clv.nl)