

Dagopening 7 april 2020

Ik mis je!

Wat kan je nou echt niet missen?

Stel dat je elke dag iets uit jouw leven, uit je kamer, uit je tas zou moeten inleveren en je mocht zelf kiezen wat. Wat zou je als eerste inleveren en wat tot het laatste toe bewaren? Van mijn fiets doe ik niet graag afstand, want dan kom ik nergens meer. En mijn MacBook. Die is nu de poort tot contact met mensen die ik tijdelijk niet meer kan bezoeken of ontmoeten. Kinderen en kleinkinderen, vrienden, collega's. Ik moet er niet aan denken dat ik daar helemaal geen contact meer mee kan leggen.

Natuurlijk we kunnen niet zonder licht, lucht, eten en drinken.

Maar van spullen kunnen we er veel missen, zonder ze echt te missen. Menselijk contact, dat kunnen we echt niet missen.

Als je als leerling nu soms uitroept: 'Ik mis de school zo', dan bedoel je naast het gewone doen en het ritme, vooral de mensen.

Dat zit er bij ons ingebakken. Misschien wel letterlijk!

Helemaal in het begin van de Bijbel, op de tweede bladzijde waar opgeschreven is 'Waar het om begonnen is', staat al dat God de mens maakt, boetseert uit klei en hem de adem in zijn neusgaten blaast. Een prachtig beeld. Maar hij is maar in zijn eentje, in een immense tuin, doorsneden door grote rivieren. En dan bedenkt God, alsof Hij het ook allemaal nog maar moet uitvinden, dat het niet goed is dat de mens alleen is. De mens heeft een andere helft nodig om in balans te zijn. En die wederhelft is niet te vinden onder de dieren die hij een naam mag geven. Dus wordt het iemand van zijn eigen vlees en bloed.

Alleen zijn zit niet in ons bloed, ook al kan de een er beter tegen dan de ander. En het kan van tijd tot tijd wel eens goed zijn om je een poosje terug te trekken om tot jezelf te komen. Maar gedwongen afstand houden tot al die mensen die je leven kleuren, dat is nog eens een opgave.

Op 20 maart zouden we naar een concert van Stef Bos (oud-leerling van het CLV gaan). Dat ging niet door. Heb ik het gemist? Dat weet ik eigenlijk niet.

Van hem is dit liedje dat weliswaar over een verloren liefde lijkt te gaan, maar ook laat zien hoe diepgaand je iemand kunt missen.

<https://www.youtube.com/watch?v=WgFBHLIDrww>

Tot slot:

Een beetje stilte in deze Stille week kan geen kwaad.

Dat neemt niet weg dat allerlei creatieve initiatieven om op een verantwoorde manier contact te houden met elkaar, waardevol zijn.

Met vriendelijke groet,

Meneer de Vos