

Dagopening 7 mei 2020

Een stralende dag

Als je van lezen houdt, lees dan het volgende verhaal.

Als filmpjes je meer inspireren, bekijk dan dit filmpje:

<https://www.youtube.com/watch?v=QYcXTIGLUgE>

Allebei mag natuurlijk ook.

STRALENDE DAG

Een oude blinde man zit op de hoek van een drukke winkelstraat te bedelen. Hij zit daar bijna iedere dag en haalt op een dag hooguit enkele euro's op. Op een stuk karton, naast zijn verfromfaaide blikje, staat: Blind, help svp! Maar de mensen hebben haast en niemand kijkt naar hem om. Het blikje blijft leeg. Een pas afgestudeerde reclame-tekstschrijfster loopt langs en ziet de blinde man met zijn bordje en zijn lege blikje. Zij ziet ook dat hele horden mensen langslopen zonder aandacht aan de man te besteden, laat staan dat ze hem een cent geven. De tekstschrijfster haalt een dikke stift uit haar tas, draait het stuk karton om en schrijft er zonder iets te zeggen een andere tekst op. Ze zet het bordje weer terug, loopt door en gaat op een afstand staan kijken. De blinde man hoort wel iets maar weet niet wat er gebeurt. Opeens beginnen mensen geld in het blikje te gooien. De een na de ander. Na een tijdje, als het blikje overvol is, vraagt de blinde man aan een voorbijganger wat er op het bordje staat.

'Er staat', zegt de man, 'het is een stralende dag. Dat kunt u zien. Ik niet!'

Je weet natuurlijk al lang dat het veel uitmaakt, hoe je iets zegt. Dat weten wij mensen al heel lang. Dat wist de apostel Jakobus al, toen hij een brief schreef, 20 eeuwen geleden. Hij vergelijkt je tong met het roer van een reusachtig schip. Zo'n betrekkelijk klein roer kan de hele koers veranderen. Of met een vlammetje dat in een droge periode (zoals nu!) een heel bos in brand kan steken. Hij zegt zelfs dat wij mensen allerlei wilde dieren kunnen temmen, maar dat het ons niet lukt om de tong te temmen. Hij noemt hem zelfs venijnig of giftig.

Nou, nou, stevige taal. Maar gelijk heeft hij. Het zegt ook dat wij met onze woorden zegen en vloek kunnen brengen. En dat is helemaal waar. Ook in wat je schrijft.

Er komen twee herinneringen bij me boven:

- mijn vader zei, tot vervelens toe vond ik: 'Willem, het is de toon die de muziek maakt'
- wij zongen vroeger op de lagere school (schrik niet, rond 1966): 'Schelden doet niet zeer, als je me slaat dan sla ik je weer.'

Ik ben er al lang achter dat mijn vader groot gelijk had en dat wij er op school naast zaten. Schelden doet wel degelijk zeer!

Terug naar het verhaal of het filmpje: woorden hebben kracht en je tong, pen of je toetsenbord kunnen een wapen zijn, zeker in deze tijd waarin online overheerst. Maar ze kunnen ook deuren openen en harten veroveren. En dat kunnen we goed gebruiken!

Ik wens je een stralende dag!

Meneer de Vos

