

Gefeliciteerd!

En toen was Pinksteren weer voorbij. Het is een beetje zoals de dag na je verjaardag. Het feest is afgelopen, je eet het laatste puntje taart, je ruimt de slingers op en je gaat weer over tot de orde van de dag. Maar... je hebt wel die toffe cadeaus! Die geven een extra glans aan de dagen ná je verjaardag.

In de bijbel staat dat Pinksteren een fantastische ervaring was, er was wind en vuur en de leerlingen van Jezus waren zo aanstekelijk dat wel 3000 mensen op diezelfde dag tot de overtuiging kwamen dat Jezus dé Redder is die ze nodig hebben. Dat kwam doordat God zijn eigen heilige Geest stuurde. En daarna?

Sindsdien hebben wij Zijn toffe cadeau; Zijn Geest. Bij iemands geest denk ik aan hoe die persoon is, zijn karaktereigenschappen en zijn talenten. Als ik in mijn tuin kijk en ik zie daar die ieniemieniekleine druiventrosjes en de aardbeien die nu nog wit zijn, en die kleine besjes die straks uitgroeien tot grote appels, dan ben ik zo onder de indruk van Gods creativiteit!

Maar ik word ook geraakt door wat Hij in mensen doet. Ik hoorde eens een Syrische man vertellen dat hij gevangen was omdat hij christen was. Hij moest verschijnen voor de leidinggevende die hem zei dat hij morgen gedood zou worden. En deze man zei, hij wist zelf niet waar hij het lef vandaan haalde: "Daar ben ik niet bang voor, na drie dagen sta ik toch weer op uit de dood, net als mijn Heer". Een bewaker was zo onder de indruk, dat die hem die nacht heeft helpen ontsnappen. Dat is de Geest van God. Hij geeft ons de woorden, het lef, de creativiteit die nodig zijn in deze wereld. In Galaten 5 wordt gesproken over de vrucht van de Geest: vrede, goedheid, vriendelijkheid en nog veel meer. Ons cadeau is dus niet zo maar een cadeau, het wordt steeds groter. Net als die minidruifjes in mijn tuin straks 20 keer zo groot worden.

Gefeliciteerd! Je hebt de Geest gekregen 😊.