

Vragen, zoeken en vinden

Over 'jonge gasten' in Marcus 10 en 16

Afgelopen zondag, Paasmorgen, las ik het opstandingsverhaal zoals dat staat in het Bijbelboek Marcus 16:1-7. Er viel mij iets op. Toen Maria bij het graf kwam, vroeg in de ochtend, was de steen weggerold maar het graf was niet leeg. Er zat een 'jongeling'. Was het een engel? Sommigen denken dat, maar waar Marcus op andere plekken het Griekse woord voor engel gebruikt, doet hij dat hier niet. Beter is het om het te vertalen als 'jongeling'. Een jonge gast. Ik denk dan aan iemand van jullie leeftijd, ergens tussen de twaalf en achttien jaar.

In de laatste uren van Jezus' leven was deze jongeling er ook al. Bijvoorbeeld in die spannende momenten in de tuin, waar Jezus gevangen genomen werd. Toen de Romeinse soldaten kwamen, sloegen alle discipelen op de vlucht maar deze jongeling bleef met gevaar voor eigen leven. Wat een moed! Toch werd hij ook gegrepen door soldaten, maar dan vlucht hij in zijn nakie weg. Drie dagen later is hij als eerste bij het graf en hij vertelt aan Maria: Jezus leeft!

We weten niet precies wie deze jonge gast was. De evangelist noemt geen naam. Maar de evangelist schrijft een paar hoofdstukken eerder ook over een jonge man. Lees het maar in Marcus 10: 17-22. Je kunt daar lezen dat de jonge man bij Jezus kwam met een prangende vraag. Hij had alles wat zijn hartje begeerde, alles wat je moest hebben, op zijn leeftijd al: hij was rijk! Maar toch, er zijn soms van die vragen waar geld geen antwoord op geeft. Wie ben ik? Welk leven moet ik leven? Wat is belangrijk? Wat zou ik moeten doen? Hij vraagt Jezus: 'wat moet ik doen het eeuwige leven te krijgen?' Ik denk dat we dat nu ook zo mogen vertalen als de vraag: 'waar vind ik houvast, wat is van blijvende waarde in mijn leven?'

Volgens mij zijn dat typisch vragen die 'jonge gasten' kunnen stellen. Je groeit, je ontwikkelt je, fysiek verandert er van alles, je gaat steeds meer je eigen pad kiezen. En bij sommigen groeit dan ook het verlangen naar antwoorden op andere vragen: wat is werkelijk van waarde? Waar draait het leven nu eigenlijk om? Wie ben ik en wie zou ik kunnen worden? Net zoals bij de jongeling uit Marcus 10 kan er een verlangen zijn naar écht leven. Niet voor de *likes*, niet voor de hoeveelheid vrienden, niet voor de diploma's of het geld.

En ook later in je leven kunnen die vragen komen. Bijvoorbeeld als het crisis is. Als in eens de wereld er anders uit ziet dan dat je gewend was. Omdat ineens iemand van wie je veel houdt, overlijdt en er niet meer is. Als alle dingen die zó vanzelfsprekend voor je waren, het ineens niet meer zo zijn.

De jongeling in het graf, ook hij had een diepe crisis meegemaakt. Zijn meester was gevangen genomen en gedood. Juist van die meester had hij inspiratie en antwoorden verwacht voor zijn vele vragen. Maar het is precies in die crisis dat de jongeling de moed heeft om te blijven zoeken, en dan vindt hij midden in de crisis zijn houvast, zijn antwoord op al zijn vragen en zoeken: de dood heeft niet het laatste woord, altijd is er een nieuw begin, altijd kan het, kan jij, ánders worden, want Jezus leeft!

Mevrouw Boef