



## Vrijheid – Geef-je-door..!?

Het begrip vrijheid krijgt in deze tijd weer hele nieuwe invulling...Na een wekenlange Lock-down...springen de seinen van rood langzaam op oranje en hopen we op groen? Weer naar de kapper, de bioscoop...Op het nieuws zag ik een ontroerde man, die met tranen in zijn ogen vertelde hoe blij hij was dat hij weer op een terras in de stad mocht zitten. En jij mag weer naar school? Fantastisch toch? Niet meer opgesloten zitten op je kamer? Eindelijk weer naar buiten? De leerlingen die ik via Teams in mijn les had, waren helemaal niet zo enthousiast van dat idee. Wanneer ik daar dan op doorvroeg bleken ze wel hun vrienden op het CLV te missen maar de lessen...? De jongeren die ik sprak gaven aan dat ze het wel relaxt vonden zo...net vanuit je bed de lessen volgen, je alleen even melden via Teams en dan...? Of je oplet en wat je doet is veel minder zichtbaar voor de docent en wordt veel minder aangestuurd. Dus terug naar school betekent voor jou misschien ook wel minder vrijheid?

Nu is vrijheid ook wel een lastig begrip. Wat is **echte** vrijheid? Vaak beseft je dat wanneer je het echt moet missen. Gelukkig kunnen wij daar wel over filosoferen maar ik denk dat de meesten van ons nog nooit een echte **LOCK-UP** hebben gehad. ..Opgesloten zitten, niet kunnen bepalen waar je heen gaat en wat je doet?

In de gesprekken rondom het versoepelen van allerlei regels, spitste de discussie zich vaak toe op de vraag hoeveel vrijheid je van iemand mag vragen om zo de veiligheid van mensen die een zwakkere gezondheid hebben te waarborgen. Wanneer je het wat scherp stelt is de vraag ; **ik of wij?**

De apostel Paulus geeft in een brief aan zijn lezers in Galaten een mooi 'hoe-ga-je-om-met-vrijheid' -advies mee: *“Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak; “Heb uw naaste lief als uzelf”*

Natuurlijk zijn er allerlei nuances die je kunt aanbrengen in de discussie van ik of wij....maar het is denk ik een goede vraag om te stellen; Is wat ik doe niet alleen goed voor mijzelf maar ook voor een ander? Een grote vraag die jij in de komende tijd ook gemakkelijk klein kunt maken door afstand te houden op de gang, door je verstand te gebruiken wanneer je afspreekt, wanneer je sport, wanneer je lol maakt.....**Is het goed voor een ander? Dan is het ook goed voor mij?!**

Voor de komende periode wens ik jullie alle goeds! **God bless!**

→Check deze prachtige video ; <https://www.youtube.com/watch?v=PUtll3mNj5U>

**Hartelijke** groeten en tot ziens!

**Henk Otte**

**Mailen mag: h.otte@clv.nl**